

focus

WOORDEN GEVEN



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Opbouw van de bijeenkomsten	7
Aandachtspunten voor een goed gesprek	8
Gesprek 1 Woorden geven aan je geloof: waarom eigenlijk? ..	10
Gesprek 2 Een leven dat spreekt	18
Gesprek 3 Luisteren	26
Gesprek 4 Vrijmoedigheid	36
Gesprek 5 getuigen	48
Gesprek 6 Wat is nu eigenlijk het goede nieuws?	58
Gesprek 7 Moeilijke vragen	66



Inleiding

Dit thema-katern van Focus gaat over 'Woorden geven' aan ons geloof, in het bijzonder in gesprekken met mensen die niet of anders geloven. De bijeenkomsten in dit werkboek bevatten de kernelementen van Focus: Bijbelstudie – Verhalen delen – In beweging – Gebed. We spreken daarin u aan met 'je', omdat we in het Focusmateriaal naast je willen staan en hopen dat de woorden, opdrachten en gebeden heel dichtbij komen. Toch is dit katern iets anders van opzet dan je in ander Focusmateriaal gewend bent. We kiezen vanwege de vele vragen die we krijgen over woorden aan je geloof geven voor minder exegese en meer praktische handreikingen vanuit Bijbels perspectief en de missionaire praktijk.

Het IZB Focustraject

Dit materiaal is onderdeel van het IZB Focustraject. Dat is bedoeld als een gemeente-breed proces van bezinning op missionair gemeente-zijn, vanuit een hernieuwde gerichtheid (Focus) op Jezus Christus. In totaal zijn er zes themablokken, het traject duurt twee jaar. Ook is er aandacht voor thema's aan de hand van katernen die voor gemeenteavonden of extra kringavonden gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan onderwerpen als 'gebed' en 'geloof en werk'. Het is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het

hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen. Tegelijkertijd beoogt het Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Ook deze beweging naar buiten zoeken wij vanaf het begin van het traject. In ieder blok van het traject gaat het er om dat wij niet blijven steken in eindeloze bezinning, maar dat wij ook in beweging komen.

Achtergrond

Met de Focustrajecten hoopt de IZB gemeenten te ondersteunen bij hun missionaire roeping. Zij zijn ontstaan uit een zorgvuldig luisteren naar de vragen die bij veel christenen leven in allerlei gemeenten.

Er is sprake van verlegenheid, omdat het steeds moeilijker

wordt de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het leven van elke dag. Veel christenen ervaren een kloof tussen wat zij in de kerk beleven en de realiteit van hun leven buiten de kring van de gemeente. Hoe kunnen wij in deze situatie ons geloof met anderen delen? Hoe kunnen wij op een geloofwaardige manier het evangelie doorgeven? Steeds scherper zien we dat we hiervoor ons niet in de eerste plaats moeten richten op het organiseren van (meer) bijzondere acties en activiteiten, maar dat het er vooral om gaat hoe wij zelf met God leven, in de navolging van Jezus van dag tot dag. En dat dit merkbaar wordt, bijvoorbeeld in het gesprek met een moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega's bij de koffieautomaat en in het delen van ons leven met de mensen om ons heen.

Naast verlegenheid proeven we ook bij velen verlangen naar een leven dichtbij Jezus, een manier van geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van geloven en van gemeente-zijn die weer aanstekelijk werkt.

Wat vinden we belangrijk?

Het Focustraject is niet een methode, een strategie of een programma. Het is vooral een geestelijk proces van bezinning, verdieping en verandering. We hebben in een aantal kernwaarden verwoord wat in dat proces belangrijk is:

Verlegenheid en verootmoediging

Het proces begint met eerlijk kijken naar onze eigen situatie. We voelen ons verlegen met de grote missionaire uitdaging van kerk-zijn in een steeds verder gesecculariseerde samenleving. Die secularisatie gaat niet buiten ons om maar verdeelt ook ons hart en ons leven. Herman Paul schrijft ergens: 'Meelevend lid en toch gesecculariseerd'. Dat is onze

diepste verlegenheid. Als we in het Focustraject nadenken over verandering, dan gaat het in de eerste plaats om verandering van onszelf. Het past ons om ons voor God te verootmoedigen, eerlijk voor de dag te komen met onze lauwheid, onze verlegenheid, ons onvermogen. Wij kunnen de valkuilen van pragmatisme en activisme alleen maar vermijden wanneer wij ons diep afhankelijk weten van Gods genade en ontferming. "Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen." (2 Kron.7:14)

Verlangen en verwachting

Wij willen ons niet blindstaren op de situatie en ons er ook niet bij neerleggen. Wij geloven dat het verlangen naar verandering en vernieuwing door Gods Geest zelf in onze harten wordt gelegd. Wij geloven in de hoge roeping die God voor zijn kerk heeft. Wanneer verlangen zich mengt met geloof ontstaat een houding van verwachting. We verwachten het niet van onze inzet, kennis of activiteit, maar van Hem die ons uitzendt met de woorden: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde... en zie Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld." (Matt.28:19,20). Het begint met het leven in zijn tegenwoordigheid, en het geloof dat voor Hem geen ding onmogelijk is.

Vervulling en vernieuwing

In het Nieuwe Testament is zending niet alleen een opdracht, maar ook een belofte: "U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Hand.1:8). Wij geloven dat ons getuigenis alleen vrucht zal dragen en dat echte verandering alleen mogelijk is door de kracht van de heilige Geest die

ons vervult en ons leven van binnenuit vernieuwt. In de Focustrajecten willen wij dan ook veel ruimte maken voor gebed en ons uitstrekken naar wat God zelf wil doen in ons en door ons heen, door zijn Geest.

Verdieping en verbreding

Wanneer we nadenken over evangelisatie en missionair gemeente-zijn, dan wordt al gauw gedacht aan nieuwe vormen, modellen, methoden en activiteiten. Wij geloven dat er eerst geestelijke verdieping nodig is. Het gaat daarbij om ons eigen hart, ons eigen geloof, ons eigen leven: wie is Jezus Christus voor ons en hoe leven wij met Hem? Gaan wij doordeweeks onze eigen gang, of staat ons leven in het teken van navolging op alle terreinen van het leven? Naast deze geestelijke verdieping, is er ook verbreding nodig, zodat het gesprek over discipelschap en missionaire levensstijl zich niet beperkt tot een kleine groep gemeenteleden, maar dat heel de gemeente daarbij in beeld komt.

Hoe werkt het?

Dit werkboek kan in de gemeente op verschillende manieren gebruikt worden:

- Zeven verdiepingsavonden voor geïnteresseerden waarop de bijeenkomsten in dit werkboek op de voet worden gevolgd.
- Op een gemeenteavond worden onderdelen uit de zeven bijeenkomsten gecombineerd om met een brede groep geïnteresseerden aandacht te besteden aan woorden geven aan je geloof. Hiervoor zouden dan de volgende onderdelen gebruikt kunnen worden:
 - Verhalen delen
 - Bijbelstudie
 - In beweging
 - Gebed
- Eén of meerdere gemeenteavonden in combinatie met een aantal verdiepingsavonden.
- Het is ook te gebruiken voor zeven extra kringavonden ter aanvulling op het overige Focusmateriaal.



Opbouw van de bijeenkomsten

Iedere bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde opbouw en kent een aantal vaste onderdelen, die steeds terugkeren:



Bijbelstudie

In de eerste plaats willen wij luisteren naar Gods Woord door samen een gedeelte uit de Bijbel te bestuderen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en het beter begrijpen wat er staat en wat het betekent, maar ook om de vraag hoe wij het in ons eigen leven kunnen toepassen. En hoe dat aansluit bij onze eigen ervaring of juist helemaal niet.



Gebed

Gebed is het fundament onder heel het Focustraject. We willen ons in afhankelijkheid en vol verwachting uitstrekken naar wat God in ons midden en ook door ons heen kan doen. Daarom willen we bidden om zijn zegen, Hem danken en aanbidden. En ook gericht voorbede doen voor de situaties waarover wij met elkaar spreken.



In beweging

De dingen die we in deze gesprekken leren en ontdekken, willen we ook in praktijk brengen. In dit onderdeel worden kleine stappen voorgesteld die wij als oefening kunnen zetten in onze eigen situatie, soms persoonlijk, soms als groep of zelfs als gemeente. We moedigen elkaar aan om dit ook echt te doen door concrete plannen te maken en later ook aan elkaar te vragen hoe het is gegaan.



Verhalen delen

Bij het onderdeel 'verhalen delen' word je zelf regelmatig uitgenodigd om je gedachten over God, geloof en werk onder woorden te brengen en te delen met anderen. Daarnaast komen in filmportretten andere mensen aan het woord. Ze proberen met God te wandelen maar kennen daarin dezelfde vragen en worstelingen als jij.

Alle Bijbelgedeelten zijn overgenomen uit de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Heb je opmerkingen of ideeën, stuur die naar focus@izb.nl. We bidden je Gods zegen toe!

Het Focusteam

Aandachtspunten voor een goed gesprek

Iedereen aan het woord

Een goed gesprek begint met luisteren. Probeer er samen voor te zorgen dat iedereen in de groep aan het woord kan komen en wordt gehoord, ook degenen die misschien niet als eersten het woord nemen.

Rol gespreksleider

De gespreksleider is niet de deskundige die op alle vragen een antwoord moet geven, of die moet bepalen of de antwoorden goed of fout zijn. Hij/zij is er om het gesprek op gang te brengen en zo nodig te zorgen voor verdieping. Ook bewaakt hij/zij de tijd en helpt de groep om de grote lijn vast te houden.

Persoonlijke vragen

Veel van de vragen in dit gespreksmateriaal zijn geen 'kennisvragen' waarop maar één goed antwoord kan worden gegeven. De meeste vragen zijn bedoeld om het Bijbelgedeelte te laten spreken in onze persoonlijke situatie en willen helpen om het gelezene toe te passen in ons eigen leven. We kunnen elkaar daarbij helpen en bemoedigen.

Luisteren naar elkaar en naar God

Naast het luisteren naar elkaar, willen we bovenal luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord, en door zijn Geest. Om die reden is er veel ruimte gemaakt voor gebed. Neem voldoende tijd om te bidden op je kring.

In beweging

Het onderdeel 'In beweging' is een belangrijk onderdeel, omdat het de brug wil slaan van wat we vanuit de Bijbel met elkaar bespreken naar de praktijk van ons dagelijks leven. We worden aangemoedigd om concrete stappen te zetten. Daar kunnen we elkaar bij helpen door ook zo concreet mogelijke plannen te maken. Vraag elkaar niet alleen wat je gaat doen, maar ook: met wie? Waar? Wanneer? En hoe?

Verhalen vertellen

Het onderdeel 'verhalen delen' is bedoeld om te ontdekken hoe God mensen inschakelt en door hen heen werkt. We doen dat door naar de verhalen van andere christenen, ver weg en dichtbij, te luisteren. Maar ook door elkaar te vertellen hoe het ons vergaat bijv. tijdens het uitvoeren van de oefeningen

die worden gegeven bij 'In beweging'. Het is daarbij belangrijk dat we het verhaal van de ander ruimte geven, zonder meteen te komen met commentaar, of ongevraagd advies.

Terug naar de kern

Het doel van dit gespreksmateriaal is om samen te komen tot een nieuwe focus, een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Probeer met elkaar steeds opnieuw terug te keren naar die kern, wanneer je in het gesprek op een zijpadje belandt, of in discussie raakt over bijzaken.

Vertrouwelijkheid

Ga vertrouwelijk om met wat er in de groep wordt gedeeld. Hoe persoonlijker het gesprek, des te waardevoller. Maar

persoonlijke dingen vertellen maakt ook kwetsbaar. Daarom is er een veilige sfeer nodig, waarin ieder in zijn waarde wordt gelaten en vertrouwen niet wordt beschaamd.

Ontspannen sfeer

Zorg met elkaar voor een informele, ontspannen sfeer. Deze gesprekken vinden plaats in de kring van het gezin dat de gemeente van Christus is. Dat betekent ook dat we beseffen dat niet iedereen hetzelfde is en God op heel verschillende manieren in mensen kan werken. Wees met elkaar vooral verwonderd over wat God jullie geeft en benoem dat ook. We beseffen dat we in onze gesprekken en de concrete opdrachten die we willen doen helemaal afhankelijk zijn van Gods Geest. Hij werkt zelfs door onze onmacht heen.

Gesprek 1

Woorden geven aan je geloof: waarom eigenlijk?

Doelstellingen

Weten: Er zijn goede redenen om te spreken over het evangelie, ondanks allerlei bezwaren hiertegen in onze samenleving.

Ervaren: We zijn geroepen om te spreken over ons geloof en dat is een natuurlijk uitvloeisel van de navolging van Jezus.

Doen: Elkaar bevragen op onze motivatie om te spreken over het geloof.



Introductie

Tijdens dit eerste gesprek gaat het over de vraag: waarom zouden we dit eigenlijk moeten of willen doen? Wat beweegt ons? En omgekeerd ook: wat weerhoudt ons ervan?



Lied

Zing met elkaar Psalm 145: 1,2

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd.



Gebed

Dank God voor de mogelijkheid om samen te komen, voor deze kring/bijeenkomst over woorden geven aan ons geloof en voor alle deelnemers. Bid om Gods leiding in de gesprekken en om vrijmoedigheid om het geleerde ook in praktijk te brengen.

Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgankelijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wond'ren die Gij hebt verricht, opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen en juichend zal men overal bezingen uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

LvdK, psalm 145. Tekst: Ad den Besten, melodie: Geneve 1562

en/of 'Maak ons tot een stralend licht' (OTH 385)



Verhalen delen

Wanneer jullie voor het eerst in deze samenstelling bij elkaar zijn, is het goed om jezelf even kort voor te stellen.

Een leuke vorm hiervoor is om eerst op een denkbeeldige lijn te gaan staan tussen twee uitersten:

Ik ben extravert ○.....○ **Ik ben introvert**
(ik uit mezelf heel makkelijk) (ik neem niet gauw het woord)

Vraag aan enkelen uit de groep om hun positie toe te lichten.

Doe dan hetzelfde nog een keer, maar dan op een lijn tussen twee andere uitersten:

Ik praat vaak ○.....○ **Ik praat (bijna) nooit**
over mijn geloof over mijn geloof

Vraag opnieuw aan enkelen uit de groep om hun positie toe te lichten. Hebben ze nu een andere positie ingenomen dan op de eerste lijn (extravert – introvert)? Bespreek met elkaar wat jullie opvalt.



De Bijbel open

Lees met elkaar Psalm 145